



**VIND
DE WERELD
DIE BIJ
JOU PAST!**

Christelijk Gymnasium

Sorghvliet

**Jij bent leergierig en nieuwsgierig.
Je wilt ontdekken en ervaren wie
je bent, wat je kunt, en wat jij wilt
betekenen voor de mensen om je
heen. Nu en later.**

**Sorghvliet biedt jou hiervoor
de ruimte, de mogelijkheden én
de uitdaging.**

**Op ons bijzondere, veelzijdige
gymnasium vind je jezelf en de
wereld die bij jou past!**

INHOUD

- 2 ONDERZOEK JE WERELD**
- 4 HANDIG DIE CHROMEBOOKS**
- 8 DE KLASSIEKEN IN ONZE WERELD**
- 10 DE WERELD ROND**
- 12 WERELDTALEN**
- 14 EEN WERELD VOL TALENT**
- 18 DE GYMNASIUMWERELD**
- 20 SORGHVLIET SPORTIEF**
- 22 SORGHVLIET IN CIJFERS**
- 24 GYMNASIUM PLUS**
- 26 SORGHVLIET PERSOONLIJK**
- 28 WIL JE OOK EENS NEUZEN IN DE WERELD DIE SORGHVLIET HEET?**

ONDERZOEK JE WERELD

Praktisch alle Sorghvlieters gaan naar de universiteit en daar moet je goed op voorbereid zijn. Al vanaf klas 1 begin je met zelfstandig onderzoek

JE LEERT ONDERZOEKEN, SAMENWERKEN EN CREATIEF DENKEN

Onderzoeken en Ontwerpen in de onderbouw

Vanaf klas 1 ga je jouw onderzoeks- en ontwerpvaardigheden ontwikkelen. Je doet historisch onderzoek naar een zelfgekozen periode, ontwerpt een waterinstallatie en bedenkt een uitvinding die je probeert op de markt te brengen. Je leert hierdoor niet alleen belangrijke onderzoeksvaardigheden, maar ook samenwerken, creatief denken, plannen en presenteren. Zo word je goed voorbereid op de toekomst!

En in klas 1 ga je met je klasgenoten naar Blijdorp om daar een biologisch onderzoek uit te voeren.

Wereldgeschiedenis

Onderzoeken doen we veel, binnen en buiten de school. Je gaat op een andere manier kijken naar de wereld om je heen. Als jij je bijvoorbeeld met je onderzoekswerkgroep verdiept in slavernij, zul je verrassende ontdekkingen doen.

Jet-Net

In het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net) werken we samen met bedrijven en overheid, zodat je op een praktische manier kunt kennismaken met bèta en technologie. Je krijgt gastlessen, praat met een manager van een groot concern of doet onderzoek samen met studenten uit Delft of Wageningen.

Wedstrijden

We doen altijd mee aan de Kangoeroewedstrijden voor wiskunde en de Olympiades voor scheikunde, wiskunde, biologie en natuurkunde (en winnen vaak prijzen).

Sorghvliet doet ook mee aan de wereldwijde Lego League Challenge. Een team van eersteklassers bouwt onder leiding van een docent natuurkunde zelf robots. Deze robots moeten missies kunnen uitvoeren in wedstrijden tegen andere scholen.

Kom jij het Lego-team versterken?



HANDIG DIE CHROMEBOOKS





Alle leerlingen hebben een chromebook. Je gebruikt het vaak tijdens de les, maar ook om delen van je huiswerk te maken. Zo kun je er goed woordjes en rijtjes mee leren.

Bij wiskunde maak je er mooie grafieken op.

Alle vakken hebben ook leerboeken en onze enthousiaste leraren vertellen graag mooie verhalen over hun vak. Tijdens de lessen werk je zelfstandig aan een opdracht, of samen met je klasgenoten.

Programmeren

Vanaf klas 1 kun je bij ons leren programmeren. Als je een echte liefhebber bent dan maak je kennis met verschillende programmeertalen. Laat maar zien wat je kunt met een 3D-printer en een greenscreen.

**ALLE LEERLINGEN
HEBBEN EEN
CHROMEBOOK**

'IK GEBRUIK HET CHROMEBOOK OOK BIJ HET VERTALEN VAN TEKSTEN'

'Het gebruik van het chromebook is fijn', zegt Marc. 'Er zit veel lesmateriaal in.' Yusra vindt dat het makkelijk en snel werkt. Je kunt er aantekeningen mee maken en woordjes mee leren.

Het chromebook past toch helemaal niet bij Grieks en Latijn?

'Juist wel, zegt Anis, het is makkelijk om je woordjes bij te houden op het chromebook. We hebben een site "Memrise". Op die site staan alle woordjes die je moet weten. De site husselt ze steeds door elkaar waardoor je steeds met andere woorden begint met leren. En Memrise houdt bij wanneer je de woorden weer moet herhalen. Ook bij het vertalen van teksten is het chromebook handig.'

Is je tas niet heel zwaar?

'Jawel, maar als je je kluisje een beetje handig gebruikt, is het wel te doen.'

Vind je het fijn dat er ook nog boeken gebruikt worden?

Michiel vindt dat niet fijn. Hij vindt het werk handiger georganiseerd op het chromebook. Je kunt dan ook geen boeken meer vergeten. Yusra, Marc en Anis vinden het wel prettig dat er nog boeken zijn. Soms is het lezen van een boek prettiger dan lezen van een scherm.





**'GEBRUIK VAN
HET CHROMEBOOK
IS FIJN'**

DE KLASSIEKEN IN ONZE WERELD

Romulus en Remus, de tweelingzonen van de god Mars en Rhea Silvia werden nadat hun moeder vermoord was, in een rieten mand in de Tiber gegooid. Ze werden gevonden door een wolvin die hen grootbracht. Toen ze volwassen waren geworden, stichtten ze een eigen stad. Helaas kregen ze daarbij zo'n enorme ruzie dat Romulus zijn broer Remus dood sloeg. Zo begon de geschiedenis van de stad Rome: met een broedermoord.

Rome was in het begin een klein dorpje. De omgeving van Rome heette Latium en de bewoners Latijnen. Je begrijpt het al: hun taal is dus Latijn. In latere jaren werd Rome een wereldmacht en Latijn dus een wereldtaal. Ook toen het Romeinse Rijk ten onder was gegaan, bleef Latijn een veel gebruikte taal.

Latijn op school

Met hun mythen, ideeën en gewoonten hebben de Romeinen een enorme invloed gehad op Europa. Dat is ook nu nog goed merkbaar. Vandaar dat op ieder gymnasium het vak Latijn op het lesrooster staat. Je leert de taal die de Romeinen spraken, niet zelf spreken, maar wel vertalen en je maakt kennis met de cultuur van de Romeinen. Latijn is geen gemakkelijk vak. Je hersens worden flink uitgedaagd om de taal onder de knie te krijgen. Wij noemen het ook wel intelligent puzzelen.

De Romeinen en wij

Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan onze kalender? Waar komt de naam van de maand 'maart' vandaan?

Je kunt allerlei vragen stellen over de wereld om je heen. De antwoorden kun je dikwijls vinden in de cultuur van de Romeinen.

Latijn heeft in Europa lange tijd net zo'n belangrijke rol gespeeld als het Engels nu doet. Zoals wij nu woorden en uitdrukkingen overnemen uit het Engels, zo nam men vroeger veel over uit het Latijn.

Wat heb je aan Latijn?

Als je meer weet van Latijn, helpt je dit bij het aanleren van andere talen, die uit het Latijn ontstaan zijn. Verder moet je bij het leren van Latijnse woordjes en grammatica goed nadenken en leer je nauwkeurig te werken. Dit helpt je weer bij het bestuderen van de stof van andere vakken, zoals geschiedenis, maar ook wiskunde.

NAAR ROME

Bij een opleiding waarin de oude Grieken en Romeinen vaak opduiken in de lessen hoort natuurlijk een reis naar Rome. In klas 5 zie je met eigen ogen het Forum Romanum en het Colosseum waar de gladiatoren vchten. Je docenten leiden je meer dan een week rond en vertellen over klassieke bouwwerken, prachtige schilderijen van Caravaggio, beelden van Michelangelo, geschiedenis en kunst.

's Avonds kun je lekker rondkijken op piazza Navona met een heerlijk ijsje samen met je klasgenoten.





Latijn leert je ook kennis te maken met onze eigen cultuur. Je gaat vanzelf meer begrijpen van de wereld om je heen.

De taal van de Grieken

Om Grieks te kunnen lezen, moet je eerst het alfabet kennen. De Grieken gebruiken andere letters dan wij. Het leren kost in het begin even moeite, maar al snel ben je eraan gewend en kun je zelf gaan lezen wat de Grieken lang geleden allemaal geschreven hebben.

In het Nederlands gebruiken wij veel woorden die oorspronkelijk uit het Grieks komen, zoals techniek, biologie en chirurg.

De Griekse cultuur

Behalve dat je de taal leert maak je tijdens de les Grieks ook kennis met de geschiedenis en het leven van de Grieken. Je hoort verhalen over dappere helden als Ajax en Herakles en je leert over de ideeën van de Grieken over filosofie en politiek. De Grieken waren ook heel goed in het maken van prachtige beelden die je in veel musea nog kunt zien.

Zo zie je aan de buitenkant van het museum Beeld en Geluid in Den Haag kariatides (zuilen in de vorm van een vrouw).

Wat heb je aan Grieks?

Door het bestuderen van de Griekse teksten en het kennismaken met de cultuur van de oude Grieken leer je onder leiding van je docent verbanden

leggen tussen vroeger en nu. De Grieken dachten toen ook al na over leven en dood, democratie en vreemdelingen. Met hun ideeën leer je zelf nadenken over deze belangrijke onderwerpen.

Wist je trouwens dat 'Nike' de Griekse godin van de overwinning was? Leuk om te weten waar de naam van je sportschoenen vandaan komt!

Μήνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος

'Bezing de wrok, godin, van Peleus' zoon Achilleus'
Ilias, boek I, versregel 1

DE WERELD ROND

Andere landen en culturen zijn steeds belangrijker. Misschien studeer jij straks in het buitenland, zit je in het Europees Parlement of handel je met een land in Azië.



OP SORGHVLIET GA JE VAAK DE GRENS OVER, LETTERLIJK ÉN FIGUURLIJK

Andere culturen

In klas 1 sta je enthousiast je eigen plaats in Duitsland of Zwitserland te 'verkopen' op onze eigen reisbeurs in de aula. In klas 2 maak je kennis met verschillende culturen dichtbij. Zo bezoek je een hindoetempel, moskee, kerk en synagoge en leer je veel over de gebruiken in de verschillende godsdiensten.

Politiek Europa

In klas 2 bezoek je de Tweede Kamer en neem je een kijkje in de wereld van nationale politiek. In klas 3 ga je naar leper. Je ziet wat de Eerste Wereldoorlog teweeg heeft gebracht en leert over de gevolgen voor de Europese politiek.

Verenigde Naties

Sorghvlieters zijn actieve deelnemers aan verschillende MUN's (Model United Nations). Bij de MUN's vertegenwoordig je een land. Als lid van een delegatie leer je lobbyen en debatteren en maak je ook nog buitenlandse vrienden.

Reizen

Leer je bewegen in een wereld die niet de jouwe is. Op Sorghvliet willen we dat je kennismaakt met andere culturen, talen en leeftijdgenoten. We hopen het komend jaar weer op reis te kunnen. Naar Berlijn bijvoorbeeld of Newcastle.



WERELDTALEN

Frans, Duits en Engels krijg je vanaf klas 1 op hoog niveau. Veel docenten zijn native speaker (ze geven les in hun moedertaal). Je leert niet alleen de taal, maar ook over tradities, gewoontes, politiek en feesten.

Cambridge Engels

Je leert spreken, debatteren, presenteren, schrijven en luisteren. In de vijfde klas doe je examen voor het Cambridge Certificate of Advanced English. Heel handig op universiteiten in het buitenland én in Nederland.

DELFL Frans

Frans is belangrijk als je op een Franse camping een plaatsje wilt reserveren, maar ook als je diplomaat wilt worden. Kies je Frans in de bovenbouw, dan neem je deel aan het internationaal erkende DELF-examen. Fijn om vloeiend Frans te kunnen spreken.

Goethe Duits

De taal van onze oosterburen is een belangrijke taal in de zakenwereld. Heb je deze taal in je profiel dan staan de examens van het Goethe-instituut op je programma. Een diploma van het Goethe-instituut staat goed op je curriculum vitae.

Chinees als extra vak

Kun je nog een taal aan naast de moderne talen en Grieks en Latijn? En heb je aan het einde van klas 1 een 8 gemiddeld? Dan mag je vanaf klas 2 lessen Chinese taal en cultuur volgen én in klas 6 examen Chinees doen. Je krijgt les van een sinoloog en leert verschillende karakters onderscheiden.



*ONZE LEERLINGEN HALEN
HOGE CIJFERS VOOR FRANS,
DUITS EN ENGELS*



EEN WERELD VOL TALENT

Zoals iedereen, heb jij je eigen talenten en vaardigheden.
En die kun je juist op Sorghvliet verder ontplooiën.

Musical en Toneel

Musicals zijn hoogtepunten in ons toneellevens.

We voerden al vele beroemde stukken op: 'Het Koekoeksjong' naar het boek Matilda van Roald Dahl en 'Mama Mia'. Als je van acteren en zingen houdt, kun je meedoen. Er is voor ieder wat wils: als je liever creatief bezig bent áchter de schermen kun je ook helpen bij de decorbouw, het ontwerpen van kostuums en make-up. Je kunt je ook aansluiten bij het licht- en geluidsteam.

We hebben een geweldige film gemaakt van de musical 'Eetcafé de rode Molen'. Vorig jaar schitterden onze leerlingen op de planken van het Zeeheldentheater in de voorstelling '1000 zalen'.

Creatief met geluid en licht

Zonder geluid en licht geen voorstelling. Heb je interesse in techniek, meld je dan aan bij ons techniekteam. Zo help je om van elke voorstelling een succes te maken.

Dramalessen

In klas 2 en 3 krijg je lessen drama in je rooster. Je leert tijdens de lessen improviseren, acteren, zingen en dansen. Zo ontdek je vast en zeker hoeveel talent je hebt. Iedereen mag auditie doen voor musicals en toneelvoorstellingen.

**CULTUUR, TONEEL, MUZIEK,
THEATER, FILM, POËZIE,
ZANG... HET IS HIER ALTIJD
DRUK OP HET PODIUM**



Muziekavond

Probeer op tijd een plaatsje te bemachtigen voor onze muziekavond, want die is razend populair. Bespeel je een instrument, kun je zingen, wil je rappen? Doe dan mee.

Cultuurclub

De cultuurclub bekijkt wat onze stad te bieden heeft aan toneel, dans, muziek en beeldende kunst. Dat is gelukkig heel veel. Houd je van cultuur, dan bezoek je elke lesperiode minstens één voorstelling. We hebben al veel prachtigs gezien, van foto-exposities en moderne dans tot aan opera.

Film, dans, zang, theatersport, muziek

Ook dit jaar vast weer een hoogtepunt: Thaleia, het theaterkamp voor en door Sorghvlieters. Je kiest zelf je workshop: zingen, theatersport, dansen, film of muziek maken. Tijdens de reünie mag je laten zien wat je kunt.



15



DOE MEE AAN EEN VAN ONZE DEBATWEDSTRIJDEN

Debat en Model United Nations

Word je lid van onze debatclub, dan volg je een opleiding van het Nederlands Debatinstituut. We houden debatwedstrijden op Sorghvliet en doen mee aan het Jongeren Lagerhuis en het Intergymnasiaal Debattoernooi.

Je kunt ook meedoen aan de Model United Nations (MUN's) die door de gymnasia in Nederland georganiseerd worden.





Creatief met taal

Bij het maken van de schoolkrant heb je veel verschillende vaardigheden nodig: je moet schrijven, plannen, ontwerpen, fotograferen... Zet je creatieve talenten in en zorg samen met je redactieteam voor een spetterende, spannende 'Aemulatio'.

Sport- en cultuurdagen

Ieder jaar in november gaan alle klassen (én docenten) twee dagen lang onderling de strijd aan. Welke klas is het sportiefst, maakt de mooiste taart, het beste verhaal, het mooiste gedicht of verzorgt het leukste optreden. Samen met je klasgenoten ga je ervoor!





DE GYMNASIUM- WERELD

**Op Sorghvliet is uitdagen, verdiepen, verbreden en
verrijken heel vanzelfsprekend, voor iedereen!**

EEN GYMNASIUM- DIPLOMA IS ECHT WAT ANDERS DAN EEN VWO-DIPLOMA



Uitgebreider programma

Een gymnasiumdiploma is echt wat anders dan een gewoon vwo-diploma. Allereerst natuurlijk omdat je veel over Romeinen en Grieken en hun talen leert. Maar ook bij de andere vakken bieden we je meer dan het normale vwo-programma. Sorghvlieters halen gemiddeld dan ook veel hogere cijfers dan vwo-leerlingen.

Je kunt bijvoorbeeld meedoen met Cambridge Engels. Je gaat op bezoek bij de TU Delft, maakt kennis met de wereld van Binnenlandse Zaken en Financiën, er komen sprekers op school, je snuffelt in bedrijven, ziekenhuizen en bij advocaten. Zo wordt leren veel boeiender.

Honours programma

In klas 4 kun je aan de gang met een onderwerp dat je zelf kiest. Wil je een animatiefilm maken, een app ontwikkelen, een dolfijn dressereren, een muziekprogramma in elkaar zetten of een eigen raket bouwen? De keuze is aan jou.

Je kunt begeleiding vragen aan docenten, maar de verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij jou. Jij bepaalt ook hoe je de resultaten van je inspanningen presenteert: op het projectiescherm, op papier, op het podium... Waar het om gaat, is dat jij kunt laten zien wat je bezighoudt en dat je vaardigheden ontwikkelt zoals creativiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.



SORGHVLIET SPORTIEF

ER IS EEN
SPORT VOOR
IEDEREEN

Op Sorghvliet organiseren we veel sportactiviteiten. Sommige zijn voor iedereen, maar we vinden het ook belangrijk dat je kunt kiezen.

Sportkampen en toernooien

Houd je van tennis, dan doe je mee aan het tennistoernooi. Wie er zin in heeft, stort zich in de volleybal- en basketbalcompetities tussen de Haagse scholen. Ben je meer een watersporter? Geef je dan op voor het zeilkamp dat aan het einde van het schooljaar plaatsvindt. Wil je leren skiën of snowboarden? In februari gaan we op skikamp met een grote groep leerlingen.

Bijzondere sporten

Tijdens de gymlessen ga je niet alleen voetballen of hockeyen, maar maak je ook kennis met minder bekende sporten, zoals: golf, surfen, klimmen of fitness.

Survivallen in de Ardennen

In klas 3 ga je op survivalskamp in de Ardennen. Je beklimt een hoge rots en je leert abseilen. Je racet door de heuvels op een mountainbike en je bouwt met je groep een vlot waarmee je de rivier op gaat.





**JE KUNT OOK
BOKSEN, DANSEN OF
COMBATTRAINEN**

SORGHVLIET IN CIJFERS

755 LEERLINGEN

Velen leer je snel kennen, al lijkt dat nu onmogelijk.

65 ZONNE-
PANELEN

Sorghvliet wil duurzaam zijn. Er liggen al jaren zonnepanelen op het dak.

7 SOORTEN
BROODJES

Elke week een paninidag in onze gezonde schoolkantine.



832

**CHROMEBOOKS
IN GEBRUIK**

Alle leerlingen werken hier met een chromebook. Je kunt die bestellen via school; je mag ook je eigen laptop meenemen.

29 LOKALEN

Het mooiste lokaal is ons biologielokaal.
Het is net een museum!



5 REIZEN

Je gaat in klas 4 misschien wel naar Parijs, Trier, Berlijn, Cambridge, Newcastle. Zo ontdek je de wereld en maak je kennis met andere culturen.

793 KLUISJES

Voor al je spullen.

1 ROME-REIS

Als je in klas 5 zit, ga je naar Rome!



GYMNASIUM PLUS

Houd je van extra uitdaging? Dan is het gymplus-programma iets voor jou!





Voor wie?

Als je heel goede cijfers haalt in klas 1, dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan het gymplus-programma dat start in klas 2. Of je op die uitnodiging ingaat, beslis je zelf. Misschien scoor je hoog en ben je tevreden zonder extra's. Ook prima. Vanaf klas 4 kun je ook meedoen aan universitaire programma's.

Wat kun je zoal doen?

- Keuzevakken volgen in de bovenbouw (én eindexamen doen): filosofie, kunstvak, bedrijfseconomie of wiskunde D.
- Chinees leren (en straks eindexamen doen): twee uur per week vanaf klas 2.

Dit kan vanaf klas 4:

- Extra vakken kiezen (ook als ze niet meer in je rooster passen).
- Meedoen met Olympiades.
- Meedoen aan selectieprocedures voor Junior Med School in Rotterdam, Pre-University in Leiden of Delft
- Internationale taalexamens doen (Cambridge, DELF en Goethe).
- Zelf met een initiatief komen (waar we altijd voor open staan).

**OP SORGHVLIET
WORD JE
UITGEDAAGD**

SORGHVLIET PERSOONLIJK

Sorghvliet is een kleine school. Je voelt je snel thuis en kent zo iedereen.

Je mentor

Je mentor houdt zich speciaal met jou en je klas bezig: van hulp bij het aanpakken van je schoolwerk tot de organisatie van klassenuitjes.

Brugklaskamp

Je gaat al snel drie dagen op brugklaskamp. Je doet samen spelletjes, maakt spannende speurtochten en krijgt leuke workshops. Een fijne manier om je klasgenoten en je mentor goed te leren kennen.

Voor leerlingen door leerlingen

Vijfdeklassers gaan als 'hulpmentor' mee op brugklaskamp. Zij staan ook voor je klaar op school en assisteren bij feesten en excursies.

Ook geven bovenbouwers regelmatig bijles aan onderbouwers.

Bij kleine meningsverschillen kun je altijd terecht bij onze leerlingbemiddelaars.

Extra begeleiding

Heb je meer steun of tijd nodig of ben je dyslectisch? Wij zorgen voor de juiste

begeleiding zodat ook jij het beste uit jezelf kunt halen.

Vind je een vak even moeilijk, onze bovenbouwers geven je graag bijles.

Een school voor iedereen

Wij zijn een christelijke school.

We lezen bijbelverhalen en vieren met elkaar Kerst en Pasen. Tijdens de lessen godsdienst maak je kennis met de wereldgodsdiensten. We staan open voor alle religies.

We leren elkaar ervoor te zorgen dat iedereen zich bij ons thuis voelt en dat niemand wordt buitengesloten. Dus ook als je hindoe, moslim of jood bent, ben je van harte welkom op Sorghvliet en zul je hier op je gemak voelen.

Daarnaast hebben we een actieve Gender and Sexuality Alliance (GSA). Deze bestaat uit leerlingen en heeft als doel het zichtbaar en bespreekbaar maken van het feit dat iedereen moet kunnen kiezen welke seksuele geaardheid hij of zij heeft. De GSA organiseert veel activiteiten om duidelijk te maken dat op Sorghvliet iedereen ertoe doet.





***WE LEREN ELKAAR
ERVOOR TE ZORGEN
DAT IEDEREEN ZICH
BIJ ONS THUIS VOELT***

WIL JE OOK EENS NEUZEN IN DE WERELD DIE SORGHVLIET HEET?

Zit je in groep 8 en heb je een vwo-advies,
dan ben je van harte welkom.

De aanmeldingsprocedure vind je op
gymnasium-sorghvliet.nl/aanmelden.

Heb je vragen? Maak een afspraak met
mw. Hagoort. Samen met je ouders of alleen.
Stuur een mail naar
administratie@gymnasium-sorghvliet.nl

Fotografie: Bob Feenstra
Vormgeving: Menno van der Veen

